

Χρυσανθος Βλάμης

Χαιρετισμός - Για το συνέδριο «Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί» στη Σίφνο

Σεπτέμβριος 2014

Κατ' αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ενεργειακό και Αναπτυξιακό Συνεταιρισμό Σίφνου και συγκεκριμένα τον Απόστολο Δημόπουλο, το Νίκο Χρυσόγελο, τον Dirk Knapen και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενεργειακών Συνεταιρισμών REScoop, τη Marina Petrovic και το Jamie Peters από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νέων για τη Βιώσιμη Ενέργεια SEYN που χάρη στην πολύτιμη συμβολή τους καταφέραμε όλοι μαζί να διοργανώσουμε τη σημερινή ημερίδα.

Επίσης θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που μας φιλοξενούν οι άνθρωποι της Σίφνου για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί βρισκόμαστε σε ένα ελληνικό νησί και δεύτερον γιατί είμαστε σε αυτό το νησί για να συζητήσουμε για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Θα εξηγήσω γιατί θεωρώ αυτούς τους λόγους τόσο σημαντικούς. Με ένα γρήγορο υπολογισμό μπορεί να βρει κανείς ότι στα ελληνικά νησιά ζουν πάνω από 1 εκατ. κάτοικοι (περίπου 1,3). Το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της

Ελλάδας η Εύβοια έχει έκταση περίπου 4.000 τχλμ, ενώ ο νομός Αττικής 3.800. Η πυκνότητα του πληθυσμού της Αττικής ανά τχλμ. είναι κοντά στους 1000 κατοίκους, ενώ στο νομό Ευβοίας (παρακαλώ σημειώστε) 50. Γιατί κάνω αυτή τη σύγκριση; Μα για να αναδείξω την ανάγκη της σταδιακής αποκέντρωσης από τα μεγάλα αστικά κέντρα και την ταυτόχρονη ενίσχυση της οικονομίας των ελληνικών νησιών στην οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν και οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί που θα παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Δηλ, θα έχουμε αφενός εξοικονόμηση χρηματικών και ενεργειακών πόρων για τα ίδια τα νησιά, αφετέρου επιπλέον οικονομική δραστηριότητα και συμμετοχή των κατοίκων στις όποιες δραστηριότητες των συνεταιρισμών και τέλος γνώση και συνείδηση απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον που ζούμε. Πληροφορικά να πω ότι η Ελλάδα ξόδεψε φέτος περίπου 15,6 δις. ευρώ για να αγοράσει ξένο

πετρέλαιο, δηλ. το 8,5% του ελληνικού ΑΕΠ.

Η ενεργειακή μετάβαση που σημαίνει από τη μια τη σταδιακή αποδέσμευση από το λιγνίτη και το πετρέλαιο και από την άλλη την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι μια διαδικασία που έπρεπε ήδη να έχει συμβεί εχθές. Έχει περάσει κάτι λιγότερο από μια 50ετία από τότε που η διεθνής κοινότητα άρχισε να συνειδητοποιεί την παγκόσμια υπερθέρμανση του πλανήτη λόγω της μαζικής παραγωγής ενέργειας και των επιπτώσεων που επέφεραν οι ενεργειακές κρίσεις του '73 και του '79.

- 1) Η επιτάχυνση της βιομηχανοποίησης,
- 2) Η γρήγορη πληθυσμιακή αύξηση,
- 3) ο διαδεδομένος υποσιτισμός,
- 4) η εξάντληση των φυσικών πόρων και
- 5) η επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντος ήταν τα 5 κύρια σημεία στα οποία κατέληξε η ομάδα επιστημόνων του Club της Ρώμης στη μελέτη τους *The limits to Growth* (Τα όρια στην ανάπτυξη) το 1972, η οποία όμως παρά την παραπλάνηση του τίτλου της δεν διατείνεται τον περιορισμό στην ανάπτυξη. Τι είπαν με απλά λόγια; Ότι τα βιομηχανικά κράτη

παράγουν και καταναλώνουν περισσότερο απ'όσο τα οικοσυστήματα μπορούν να αντέξουν. Επομένως κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτό, αν θέλουμε να αφήσουμε τον πλανήτη που ζούμε σε μια ικανοποιητική κατάσταση για τις επόμενες γενεές. Αυτό παρεπιπτόντως λέγεται βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το εργαλείο μας προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορούμε λοιπόν να εντάξουμε τις ΑΠΕ στην καθημερινότητά μας με τέτοιο τρόπο, ώστε μέσω της χρήσης τους να μπορέσουμε να μειώσουμε πρώτα απ'όλα το προσωπικό μας ενεργειακό αποτύπωμα συμβάλλοντας στην μείωση της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Και αν κοιτάξει κανείς για παράδειγμα τις χώρες τις Αφρικής θα δει ότι η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας δεν είναι ακόμη ισότιμα κατανομημένη στον πλανήτη. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι οτιδήποτε χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας απαιτεί παραγωγή ενέργειας, είτε είναι η αγορά ενός γάλατος από το περίπτερο, η χρήση μιας υπηρεσίας ή η καθημερινή μας μετακίνηση.

Στα πλαίσια αυτά, το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας προωθεί και στηρίζει κάθε είδους προσπάθεια που

συνεισφέρει σε μια κοινωνικοοικολογική μετάβαση της οικονομίας, ώστε μέσω αυτής να γίνει η σταδιακή απεξάρτηση από τα μεγάλα ενεργειακά συμφέροντα και να ενισχυθεί η τοπική κοινωνία και η πράσινη ανάπτυξη. Μέσω του επανομαζόμενου Green New Deal ή αλλιώς του Πράσινου Κοινωνικού Συμβολαίου μια τέτοια μορφή ανάπτυξης είναι δυνατή και στην Ελλάδα, ώστε να βγει από την κρίση. Δεν είναι αργά, ας δράσουμε τώρα όλοι συλλογικά και ας σκεφτόμαστε όσο μπορούμε και τους υπόλοιπους για κάθε τι που κάνουμε, γιατί ό,τι κάνουμε τελικά μας διαμορφώνει και μας χαρακτηρίζει.

Imprint

Heinrich-Böll-Foundation Greece
Aristotelous 3 54624 Thesssaloniki Greece
T +30 2310 28 28 29 F +30 2310 28 28 32
E info@gr.boell.org | www.gr.boell.org